

INTERNE MEMO

Aan alle leden, sympathisanten en de voorgangers

Betreft liefdesaanbieding
Ons kenmerk 11.14.03

Datum 14 maart 2024
Uw kenmerk

Hartelijk geliefde broeders, zusters, jonge mensen,

Op zondag 31 maart, eerste paasdag, wordt eenieder in de gelegenheid gesteld om een extra liefdesaanbieding te brengen. De liefdesaanbieding is een uiting van onze dankbaarheid, liefde en verantwoordelijkheid.

In de weekbrief voor Pasen schrijft zuster Nanda Ziere hierover: “Ik ben zo dankbaar dat ik mag leven in deze cultuur en dat we die samen steeds weer verrijken. Omdat ik een diepe schatplichtigheid voel aan hen die dat met zoveel trouwe inzet al jaren voor mij en voor ons hebben gedaan en waarvan wij nu de vruchten mogen plukken, deel ik graag van wat mij gegeven is. We zijn deze zondag in de gelegenheid om daartoe een bijzondere liefdesaanbieding te brengen. U bent van harte uitgenodigd daaraan mee te doen.”

Tot 2023 was het mogelijk om deze aanbieding en de ontvangen schenkingen met vermelding van het bedrag aan te bieden aan de apostel of eerstverantwoordelijke voorgangers tijdens de landelijke Paassamenkomst. Doordat de landelijke samenkomst dit jaar op Palmpasen is, is dit niet meer mogelijk. We hebben daarom gekeken hoe we hieraan toch mooie aandacht kunnen geven.

We zullen alle voorgangers voor Pinksteren (zondag 19 mei) een brief sturen die zij in de gemeenschap kunnen delen. Daarnaast zullen we in de ledenbijeenkomst op 8 juni a.s. een moment creëren om hier aandacht aan te geven. Ook zullen we tijdens deze bijeenkomst inzicht geven in de huidige financiële situatie van het genootschap.

Wij hopen op deze wijze voldoende zorgvuldig en transparant te zijn en onze waardering voor de gebrachte liefdesaanbiedingen en schenkingen te tonen.

Met een hartelijke groet, namens het bestuur,

zuster Annemieke Floor-Schreuderling
voorzitter bestuur