

INTERNE MEMO

Aan alle leden en sympathisanten

Betreft Conflict Israël-Palestijnen
Ons kenmerk 41.11.02

Datum 11 oktober 2023
Uw kenmerk

Beste zusters, broeders en jongeren,

Met pijn in het hart zijn we ongewild getuige van ontstellende beelden uit het zuiden van Israël. Onschuldige mensen in Israël en Gaza werden slachtoffer van extreem geweld en de wraakzuchtige reactie daarop. De vrees dat het opgelaaide conflict verder escaleert is reëel. Ons diepgevoelde medeleven gaat uit naar de slachtoffers van dit zinloze geweld.

Zoals zo vaak bij hartverscheurende conflicten in de wereld voelen we ons machteloos. De vele meningen en standpunten dagen ons uit om er iets van te vinden, misschien zelfs partij te kiezen. Maar wat is echt helpend als we willen blijven streven naar een hoopvol perspectief? Welke vragen helpen om het goede te doen?

Wij geloven standvastig in de werkzaamheid van de liefde. Humaniteit die zorgt voor verbondenheid tussen mensen om geschillen te slechten, hoe diepgeworteld die ook kunnen zijn. Zelfs in het heetst van de strijd zien we gelukkig ook hoopvolle tekenen van menswaardigheid. Het zijn voorbeelden, groot en klein, die kunnen helpen bij onze eigen antwoorden, over hoe je wilt denken, over hoe je spreekt en wat je doet om je geloof in het goede levend te houden. Om op het bekende gedicht van Henriëtte Roland Holst te variëren: De zachte democratische krachten zullen zeker winnen in 't eind. Laat je door niemand iets anders wijsmaken.

Met een hartelijke groet, namens het bestuur,

Annemieke Floor-Schreudering