

Kiezen voor eenvoud, richting en variatie

Geliefd mens,

Wie mag ik voor je zijn?

Aan het begin van een eredienst klopt degene die voorgaat op de deur. Het is een uiting van bescheidenheid en van de wens werkelijk met elkaar in contact te komen. Ik klop bewust eerst even en wacht ... Misschien dat jij wilt opendoen, ontvankelijk kunt en wilt zijn. Eigenlijk is die klopp een hoorbare bede. Een vraag van 'alsjeblijft, hier ben ik, mag ik bij jou zijn?'

*Mag ik ...
met je lachen
en met je huilen
als het spannend is, gewoon dichtbij
met je vieren en met je dansen
soms een zakdoek voor je zijn*

*als het mag
echt naar je kijken
en je zien zoals je bent
samen danken
samen denken
samen zoeken naar wat wel*

*Mag ik ...
van je leren
twijfels delen
vergeven als de tijd er klaar voor is
soms verwonderen of het omgekeerde
eerlijk zeggen dat wat is*

*als het mag ook
samen voeden
samen delen
samen werken
samen liefde
ons geloof*

*Mag ik zo
een vriend zijn
of
bij jou zijn als dat past
mag het zo met jou en mij
en
wil jij dit dan ook met mij?*

Deze woorden gaan over een attitude, over hoe wij mens willen zijn in deze wereld: eenvoudig, integer, ongekunsteld, sprankelend. Meebuigen met en aanvaarden van het soms ook complexe leven en tegelijkertijd kiezen voor liefhebben. Vanwege ons geloof dat we in alles ten diepste met God te doen hebben.

Zondag 17 april klonk tijdens een bijzondere paasontmoeting: samen de toekomst binnentrekken, waarin we vast en zeker gaan ontdekken, wat van waarde blijkt te zijn voor oud en jong, voor jou, voor mij. Want ... er gaat een groot verhaal van hart tot hart in iedere taal. Wat is eigenlijk dat grote verhaal dat van hart tot hart gaat? En in iedere taal, waar zou dat over gaan? Is 'groot' misschien een woord dat ons op het verkeerde been kan zetten?



Kiezen voor eenvoud, richting en variatie staat er als titel boven deze eerste weekbrief die we samen aan u mogen schrijven. Alain Clarke schreef recent over zijn verlangen naar samenleven onder meer:

*'Ik zou willen spelen met u alsof we twaalf zijn
Samen verdwalen in onze eigen verhalen
Elkaar leren kennen achter de vooroordelen
En onze complexiteit naar een liefdevolle simpelheid vertalen.*

*Ik zou het idee wat een goed leven is willen bespreken.
Brood breken, vers bereid eten delen
terwijl we onze verschillen en onze overeenkomsten met elkaar laten spelen.
Met respect zoals we dat vroeger deden.*

*Ik zou weer willen horen bij één grote groep die bestaat uit verschillende groepen.
Dat is toch wat we altijd hebben geroepen.
Nederland wat Nederland maakt.
Dat je erbij hoort ongeacht ...*

*Er zijn geen tutorials, geen handleidingen en het is niet iemand voor de klas.
Maar het is ons innerlijk kompas waarop we moeten leren vertrouwen ...
Het is liefde, liefde is onze gids.'*

Voor ons is een houvast- en richtinggevende vraag: wat zou de liefde doen? Zouden de antwoorden dan niet van binnenuit komen, zuiver zijn én ruimte scheppen voor een variëteit aan mogelijkheden? Het vraagt durf en aandacht om dit innerlijk kompas te ontdekken en erop te leren vertrouwen.

Onze planeet zegt het ook: mag het met meer eenvoud? Ons embleem geeft de door ons gewenste én gekozen richting aan. Voor de eigen vierkante meter, voor de wereld en voor ons werk. Met daarin ook nieuwe vormen en nieuwe namen die we samen gaan ontdekken. Met ruimte voor verscheidenheid. Dat je erbij hoort, ondanks en dankzij verschillen. Volwaardig.

Dat is onze blik op de wereld. Heel graag samen met u, met jou. U kunt op ons rekenen. Zullen we er samen onze schouders onder zetten?

Met onze hartelijke groet voor eenieder die deze brief leest,

Graag uw zuster en uw broeder,
Nanda Ziere en Marten van der Wal

Mocht u/jij op deze brief willen reageren dan kan dat op:
nziere@apgen.nl en
mvanderwal@apgen.nl

Zondag 24 april zijn we graag samen in de
gemeenschap Harderwijk.

Kiezen voor eenvoud, richting en variatie

Weekbrief voor zondag 24 april 2022, nr. 12



Citaat: *“Aan het begin van een eredienst klopt degene die voorgaat op de deur. Het is een uiting van bescheidenheid en van de wens werkelijk met elkaar in contact te komen. Ik klop bewust eerst even en wacht ... Misschien dat jij wilt opendoen, ontvankelijk kunt en wilt zijn. Eigenlijk is die klop een hoorbare bede. Een vraag van ‘alsjeblieft, hier ben ik, mag ik bij jou zijn?’ “*

Met een groet namens de beeldengroep, Rob Buitenkamp.

Reacties of vragen? Mail naar beeldengroep@apgen.nl

Beeld: <https://www.pexels.com/photo/a-deliverywoman-knocking-on-the-door-7363066/>



KIEZEN VOOR EENVOUD, RICHTING EN VARIATIE



APOSTOLISCH
GENOOTSCHAP