

De naam Sion omvat meer dan zesentwintig eeuwen religieuze geschiedenis. Over het woord *Sion* zegt de dikke *Van Dale* (editie 2005): *1 (oorspr.) de burcht van het oude Jeruzalem; - de berg waarop deze stond 2 de tempel van Salomo op deze berg gebouwd 3 de stad Jeruzalem.* In het Oude Testament komt het woord ongeveer 100 keer voor. Sion is de berg waar de Heer woont en het volk van God waarvan Gods licht zal uitgaan.

In psalm 137 klinkt de oproep: *Zing voor ons een vrolijk lied uit Sion*, maar het Joodse volk in ballingschap (586-538 voor Chr.) hangt bedroefd zijn lier aan de wilgen langs Babylons rivieren. Het gaat niet altijd goed met Sion: het wordt door vijanden bedreigd en de mensen die er wonen raken ook wel eens het geloof kwijt. Toch klinkt herhaaldelijk de belofte dat het volk van Sion verlost zal worden en dat het heil van daaruit de wereld in zal gaan.

Het laatste boek van het Nieuwe Testament, het boek Openbaring, beschrijft de wederkomst van Christus, verzinnebeeld als het *lam* op de berg Sion. Het wordt omringd door 144.000 mensen die de namen van Christus en God op hun voorhoofd dragen (Openbaring 14:1), de *verzegelden*. Zij zingen met de engelen in hun taal een overwinningslied.<sup>1</sup>

Steeds weer zijn er christelijke groeperingen geweest die zich met Sion vereenzelvigden. Zo stichtte Jan van Leiden in de 16<sup>e</sup> eeuw in Munster een heilsrijk dat hij *Sion* noemde.<sup>2</sup> Ook in apostolische kringen leefde de gedachte dat zij het volk van Sion vormden.<sup>3</sup> De naam van hun maandblad uit de periode 1896-1905 luidt *Wachter Sions*.

Op tweede paasdag 1946 werd het eerste vers van het lied *Sion wil de poort verhogen* gezongen, waarna opziener Schurink overging tot het voorlezen van het geestelijk testament waarin apostel Van Oosbree Lambertus Slok als zijn opvolger aanwees.<sup>4</sup> Apostel L. Slok liet de gedachte van de wederkomst des Heren los: *God verschijnt middels de mens!*<sup>5</sup> Hij gaf de naam Sion een nieuwe inhoud: het apostolische volk als uitgangspunt van de christusgezindheid in de samenleving. Hij riep op af te rekenen met *egoïsme opdat vanuit het hemels Sion van deze tijd de ganse mensheid, in toenemende mate, gezegend zal kunnen worden.*<sup>6</sup> Zijn opvolger, apostel J.L. Slok, bracht in een van zijn eerste weekbrieven *Sion* in verband met harten van mensen, harten waarin Christus, een gezindheid van universele liefde, ten troon is gestegen.<sup>7</sup> Van daaruit kan het heil bereid worden aan andere mensen. In andere weekbrieven is het de herinnering aan de broeders, zusters en jeugd het Sion te vormen als uitgangspunt van het licht van Gods liefde.

---

<sup>1</sup> G. Quispel, *Het geheime boek der Openbaring*. Amerongen 1979, blz. 84-85; Berry Brand; *Nieuw licht op oude wegen*, 2013, blz. 42-43.

<sup>2</sup> [H.F.J. Horstmanshoff]; De mens op weg naar zichzelf, deel 2. In: *Ons Maandblad, februari 1995, nr. 2*, blz. 6 t/m 9.

<sup>3</sup> Interessant in verband hiermee is: W. Hamberg; Waar woorden, klanken spreken. Zangerssamenkomsten 2000. In: *De Stroom, november 2000, nr. 2*, blz. 7 t/m 9. - D.M. de Vos; Tussen ideaal en werkelijkheid. In: *De Stroom, februari 2000, nr. 2*, blz. 26 t/m 29. - N.N. Een mijlpaal. De opening van het Expositie- en documentatiecentrum in Enkhuizen. In: *Ons Maandblad, augustus 1992, nr. 8*, blz. 2-8.

<sup>4</sup> Berry Brand; *Nieuw licht op oude wegen*, 2013, blz. 323. Het lied *Sion wil de poort verhogen* zie: *Gezangboek der Hersteld Apostolische Zending-Gemeente in de Eenheid der Apostelen in Nederland en Koloniën*, nr. 83.

<sup>5</sup> Uitspraak op tweede paasdag 1947, Berry Brand; *Nieuw licht op oude wegen*, 2013, blz. 389.

<sup>6</sup> Weekbrief 32, 1 augustus 1950.

<sup>7</sup> Weekbrief 49, 2 december 1984.

In een oudere versie van het lied is sprake van *het licht uit Sions woning*. Met *Sions woning* kan zowel de ziel van een liefdevol mens als de gemeenschap bedoeld zijn. Steeds gaat het erom, dit licht, het licht van de liefde, onder de mensen te brengen.<sup>1</sup>

Terwijl rond 1900 in apostolische kringen *Sion* nog vereenzelvigd werd met 'het volk Gods', waarmee de door een apostel verzegelde leden van de apostolische beweging werden bedoeld, krijgt het begrip in de loop van de tijd een ruimere inhoud. Het gaat niet meer om verzegelde lidmaten, maar om mensen met liefdevolle harten, ook mensen buiten het genootschap. Dit komt onder andere tot uitdrukking in een weekbrief van 21 oktober 2003 van apostel D. Riemers. Hij spreekt van een '*beloved community*', ... *een wereldwijde broeder- en zusterschap van vrede en vrijheid. Elk mens, groot of klein, die waar ook ter wereld op de eigen plaats liefdevol en in vrede leeft, behoort tot die gemeenschap.*

De Duitse variant van het lied *Sions liederen* komt voor in de uitgave van 1910.<sup>2</sup> Een Nederlandse versie staat al in de bundel *Zijt getrouw tot in de dood* uit 1921.<sup>3</sup> In 45 weekbrieven van apostel L. Slok uit de jaren 1950-1983 komt het woord *Sion* voor. Zijn opvolger, apostel J.L. Slok, gebruikte het woord tussen 1991 en 1999 in 5 van zijn weekbrieven.

Hoewel het woord *Sion* sinds 1999 niet meer in weekbrieven voorkomt, heeft het lied *Sions liederen* de vernieuwingen overleefd. Het staat nog steeds in de bundel, vanwege het vrolijke en opwekkende karakter ervan en vanwege het nog altijd actuele belang, de liefde uit te dragen in de wereld.

In de jaren negentig heeft de toenmalige liedgroep het lied gemoderniseerd. Daarbij is ook de beeld-spraak versimpeld: het ging over *Sions liederen*, dus over woorden en klanken. Het beeld van *Sions licht* is toen weggelaten. Des te meer komen de klanken aan bod: hartenssnaren worden fijn gestemd, de jubelklanken moeten gehoord worden en er moet zuiver en waarachtig getuigd worden van geloof, hoop en liefde, van Gods liefdegloed. Het doel is nog altijd dat er vanuit dankbare harten van bezielde mensen vreugde en liefde gebracht wordt aan anderen.

Truus Bouman-Komen en Manfred Horstmanshoff  
april 2016

---

<sup>1</sup> Zie de weekbrieven van apostel J.L. Slok van 12 februari 1991, 4 maart 1991, 13 december 1994.

<sup>2</sup> *Laßt uns Zionslieder singen*. In: *Neuapostolisches Gesangbuch. Notenausgabe. Zum Gebrauch bei allen Gottesdiensten der Neuapostolischen Gemeinden*. Neubearbeitete Ausgabe für gemischten Chor. Leipzig 1910, nr. 458.

<sup>3</sup> *Laat ons Sions lied'ren zingen*. In: *Zijt getrouw tot in den dood. Gezangboek der Hersteld Apostolische Gemeente*. 1921, blz. 255.