

*"The more we nourish our internal world, the stronger we grow in the external world."*

Aan de slag met o.a. de vragen:

- Hoe zorg ik dat ik echt contact maak met de gemeenschap?
- Hoe zorg ik ervoor dat mijn verhaal zowel concreet als inspirerend is?
- Hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn woorden ook de religieuze gelaagdheid van mijn boodschap weergeven?

### De voorbereiding

Welkom en start eredienst	<b>A</b> = denk na over wat het verlangen/verwachting over de eredienst van de gemeenschap kan zijn
Levellen / landen	<b>Hoe/waarmee</b> laat je de gemeenschap landen, level je met elkaar?  Heb je contact; weet/zie je wat er speelt / hoe kan je je daarop voorbereiden  Hoe kan deze ontmoeting helpend zijn?
Uitdiepen kern 1	<b>B</b> = bedenk een kortverhaal (rond 3-5 minuten) dat illustreert wat het kernwoord/-zin van de weekbrief voor jou betekent
Voorlezen weekbrief	
Uitdiepen kern 2	<b>B</b> = bedenk een kortverhaal (rond 3-5 minuten) dat illustreert wat het kernwoord/-zin van de weekbrief voor jou betekent
Toewerken naar gebed voor rondgang	<b>Hoe/waarmee</b>
Gebed	
Rondgang	
Call tot action	<b>C</b> = schrijf 3 concrete en praktische 'gunnende oproepen' (call to action) op als afsluiting van de dienst
Afsluiten eredienst	Wat zou helpend zijn om de <b>eredienst mee af te sluiten</b> ?