

INTERNE MEMO

Aan alle leden en sympathisanten

Betreft weekbrief bij landelijke eredienst
Ons kenmerk 36.08.01

Datum 8 september 2022
Uw kenmerk

Lieve zuster, broeder, jongere,

Het krijgen van een persoonlijke brief speciaal geschreven voor jou, voor u is vaak iets bijzonders. Iemand is ervoor gaan zitten om passende woorden te vinden om je aan het denken te zetten. Om het leven te belichten vanuit het mogelijke en het haalbare en wat je daaraan zelf zou kunnen bijdragen. Om je te bemoedigen als iets niet lukt of gaat zoals je had gehoopt. En dat meerdere mensen diezelfde brief ontvangen en de tekst tot zich nemen, kan een vertrouwenwekkende en kracht gevende gedachte zijn.

We hebben de verzorgers van de landelijke erediensten gevraagd of zij zelf de weekbrief willen schrijven voor de zondag waarop zij de dienst verzorgen. Omdat we het graag samen willen doen.

Zondag 18 september gaan broeder Matthijs Klooster en broeder Sander van Kal samen voor in de landelijke eredienst. Ze schreven de weekbrief met de titel 'Je moet wel meedoen, anders krijg je het koud'. U ontvangt hem volgende week.

De komende tijd kan de weekbrief voor een landelijke eredienst geschreven zijn door de verzorger(s) van die ochtend. Wij zijn er blij mee dat zij het willen doen. Wij hopen u ook.

Met onze hartelijke groet,

Broeder Marten van der Wal en zuster Nanda Ziere