



Verwondering

Wijsheid begint met verwondering

(Socrates)

Wat heb jij nodig om je te verwonderen?

Wat zet verwondering over de schepping bij jou in beweging?

Is verwonderen ook verbinden? Hoe zie jij dat?